

TOUR des CIMETIÈRES NIEUWSBRIEF 3

In samenwerking met:

Stichting Oude Drentse Kerken



STICHTING OUDE
GRONINGER KERKEN



Aan de deelnemers van de "Tour des Cimetières"

Groningen, 8 januari 2010

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het jaar 2009 is alweer ten einde, 2010 is net begonnen, een mooi moment om even terug te kijken en ook om u alvast te informeren over het programma voor dit jaar.

In 2009 hebben we negen tochten gereden, waarvan vier in Drenthe en vijf in Groningen langs vijf verschillende routes. Op twee na waren alle tochten uitverkocht! Die van 18 juli, moest helaas afgezegd worden vanwege onvoldoende belangstelling. Twee tochten vonden plaats op speciaal verzoek van belangstellenden die met een aangepast programma een Tour des Cimetières hebben gereden. Sinds de start van deze Tours in 2007 hebben we nu 24 tochten gereden en al bijna 1000 deelnemers mogen begroeten. Op deze cijfers zijn we best trots. We zijn ook heel blij met al die enthousiaste reacties die we van u mochten ontvangen, direct na afloop van een tocht of daarna via de mail.

Op basis hiervan hebben we in nauw overleg met vertegenwoordigers van de Stichting Oude Groninger Kerken en van de Stichting Oude Drentse Kerken besloten deze formule ook in 2010 aan te bieden. Vrijwilligers van beide stichtingen hebben inmiddels weer nieuwe routes langs bijzondere begraafplaatsen en fraaie kerken uitgestippeld.

De Stichting Historie Joods Groningen heeft zeer onlangs het boek van Han Lettinck gepresenteerd, "Klein en groot zijn daar gelijk. De Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen". Daarin staan alle Joodse begraafplaatsen beschreven. In het voorjaar zal over dit onderwerp een tentoonstelling in de synagoge van Groningen worden georganiseerd. Rond die expositie zullen twee verschillende tochten per touringcar langs Joodse begraafplaatsen worden gereden.

Op veler verzoek hebben we ook contact gelegd met de Stichting Alde Fryske Tjserken. Samen met hen wordt een speciale tocht door Friesland voorbereid. Voorts heeft de heer Wim Vlaanderen, adviseur van de stichting De Terebinth, een landelijke vereniging voor Funeraire Cultuur voorgesteld een bijzondere tocht naar Amsterdam te organiseren.

Uit contacten met vrijwilligers van genoemde stichtingen heb ik de stellige indruk gekregen dat zij het erg leuk vinden weer als gids voor u te mogen optreden. Dat mijn collega's van Arriva Touring en ikzelf onze bijdrage willen leveren u weer een interessante dag te bezorgen, dat wist u ook al. Daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat de tochten ook in 2010 weer op grote belangstelling mogen rekenen. U kunt zich dan ook nu al inschrijven.

Onze plannen voor 2010:

Drenthe Zuid-Oost, dinsdag, 20 april (nieuw)

We beginnen het programma in 2010 met een nieuwe tocht. Het begin- en eindpunt hiervan is station Emmen. Via een bijzonder punt rijden we naar 't Aole Compas, het Veenpark Bargercompascuum. Daar bevindt zich een heel bijzonder en oud bovenveenkerkhof. Na de lunch rijden we even de grens met Duitsland over, we bezoeken het voormalige Emslandlager in (Neu)Versen. Vervolgens gaan we in Zwartemeer de "kathedraal in het veen" bezichtigen. Tot slot bezoeken we een aantal begraafplaatsen in Emmen waaronder ook een Joodse. De nabij gelegen synagoge staat daarna op het programma. Vervolgens drinken we een kopje thee of koffie in het Noaberhus. Als de tijd het toelaat, bezoeken we nog het Langgraf in Emmen. Dit is een begraafplaats van de hunebedbouwers van een type dat elders in Nederland niet voorkomt.

Voor deelnemers die liever in Assen in- en weer willen uitstappen, hebben we geregeld dat voor deze tocht de bus om 8.30 uur bij station Assen vertrekt. Daarna rijden we naar station Emmen waar de andere deelnemers vanaf 09.30 uur zullen instappen. Wilt u uw opstapplaats svp bij aanmelding aangeven?

Groningen, tocht langs Joodse begraafplaatsen in de Veenkoloniën, donderdag, 22 april (nieuw)

Vertrek naar de begraafplaats in Kolham (1837) met fraaie symboliek op de grafstenen. Daarna bezoeken we de romantische begraafplaats in Zuidbroek. In Veendam, eens een bloeiende Joodse gemeenschap, zullen we de lunch gebruiken en de grote begraafplaats uit 1741 met een *metaheerhuisje* uit 1926 bezoeken. We sluiten de tocht af met een bezoek aan de expositie in de synagoge in de Folkingestraat, waar u ook een kopje koffie of thee krijgt aangeboden.

Groningen, kerkhoven zonder kerken, dinsdag, 27 april (nieuw)

De tocht voert langs kerkhoven zonder kerken, zoals Wierhuizen, de katholieke begraafplaats Den Hoorn, langs Maarhuizen en Bellingeweer. Zoals gebruikelijk wordt onderweg geluncht. Het programma is nog onder voorbehoud.

Groningen, tocht langs Joodse begraafplaatsen in de Ommelanden, donderdag, 6 mei (nieuw)

We gaan allereerst naar Winsum, waar ook nog een kleine synagoge is, die wacht op herstel. De landelijk gelegen begraafplaats daar met een prachtig hek is rijksmonument. Dan rijden we naar de begraafplaats van Warffum met een monument voor Joodse oorlogsslachtoffers. We lunchen ook hier. In Uithuizen bevinden zich op de Joodse begraafplaats achter het algemene kerkhof nog stenen met uitsluitend Hebreeuwse teksten. Ook deze tocht sluiten we af met een bezoek aan de expositie in de synagoge in de Folkingestraat, waar u ook een kopje koffie of thee krijgt aangeboden.

Stad en Hogeland, donderdag, 15 juli (besloten tocht, exclusief voor begunstigers Het Drentse Landschap)

De bus vertrekt om 09.30 uur precies van station Assen en zal daar tussen 17.30 en 18.00 uur weer terug zijn. Tijdens de rit naar de Zuiderbegraafplaats in Groningen krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. Daarna rijden we naar restaurant De Gouden Karper, waar we de lunch zullen gebruiken. Vervolgens bezoeken we de Joodse begraafplaats in Winsum. Daarna gaan we naar de begraafplaats Klein Maarslag en brengen we een bezoek aan het kerkje en het kerkhof van Zuurdijk. Daar wordt de tocht met koffie en thee afgesloten.

Groningse Veenkoloniën, dinsdag, 20 juli.

Vertrek naar de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk, één van de mooiste Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen. Daarna rijden we naar Veendam, waar we de N.H. Kerk en aanliggend kerkhof zullen bekijken. Bij hotel-restaurant De Boer te Foxhol zullen we de lunch gebruiken. Dan zijn we al vlakbij Hoogezand, daar liggen drie begraafplaatsen aan één laan. Vervolgens bezoeken we de Neo-Gotische St. Willibrorduskerk en het aanliggende kerkhof evenals de pal daartegenover liggende N.H. Koepelkerk waar deze dag wordt afgesloten met koffie/thee.

Assen en de Kop van Drenthe, donderdag, 22 juli

Vertrek naar de Joodse begraafplaats in Assen. Daarna wordt een bezoek gebracht aan de bijzondere begraafplaats van Veenhuizen, het zogenaamd vierde gesticht. Vervolgens gaan we op weg naar café-restaurant Norgerholt voor de lunch. Onderweg vertellen de gidsen u over de hunebedden en grafheuvels en bezoeken we de Dorpskerk in Vries. Via de vindplaats van het Meisje van Yde, rijden we naar Eelde, waar we de oude en de nieuwe begraafplaats bezoeken. De tocht wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in Huize Lemferdinge.

Drenthe Zuid-Oost, dinsdag, 3 augustus

Voor nadere informatie zie onder 20 april

Assen en de Kop van Drenthe, donderdag, 26 augustus

Voor programma zie onder 22 juli. Gezien de grote belangstelling van vorig jaar bieden we deze tocht dit jaar tweemaal aan.

Friesland

Samen met de voorzitter van de evenementencommissie van de stichting Alde Fryske Tjserken zijn we bezig een route langs begraafplaatsen en fraaie kerkjes in Friesland samen te stellen. Dit op speciaal verzoek van een groot aantal deelnemers aan de Tour des Cimetières. In onze volgende Nieuwsbrief zullen we u daarover nader informeren. Deze verschijnt in mei 2010.

Amsterdam

Door de reisafstand naar Amsterdam zal deze tocht om 08.00 uur in Groningen beginnen en rond 22.00 uur eindigen. Uiteraard zijn lunch en diner inbegrepen. Omdat we geen flauw idee hebben of u belangstelling heeft deel te nemen aan deze wel heel bijzonder Tour des Cimetières, bieden we deze onder voorbehoud van voldoende deelname aan. De tocht gaat naar de begraafplaatsen Zorgvlied en Nieuwe Ooster, waar vele bekende Nederlanders begraven liggen. Ook bezichtigen we het Nederlands Uitvaartmuseum. De heer Vlaanderen zelf is bereid die dag als gids op te treden. Nadere informatie in onze volgende nieuwsbrief.

Tot slot nog even de spelregels:

Tot slot nog even de spelregels:

Voor alle tochten geldt dat de touringcar vanaf 09.30 uur klaarstaat bij het NS-station en precies om 10.00 uur zal vertrekken! Met uitzondering van de tochten Drenthe Zuid Oost, waar de bus om 08.30 uur uit Assen vertrekt en vervolgens om 10.00 uur uit Emmen. Ook voor de (*besloten*) tocht van 15 juli Stad en Hogeland geldt dit keer dat de bus uit Assen vertrekt en daar ook weer terugkeert. Voor de tochten door de provincie Groningen vertrek van halte "buffer" voor het hoofdstation in de stad Groningen, voor Drenthe achter halte A ten westen van NS station Assen en voor Emmen naast de wachtruimte van het busstation. *Om mogelijke misverstanden over vertrektijden en opstapplaatsen te voorkomen, wijs ik u erop dat deze op de bevestigingsbrief staan vermeld, die u na aanmelding ontvangt. Leest u die dus alstublieft goed door!*

Om het wachten in de bus bij begin van de tocht te veraangename, krijgt u bij ontvangst een kopje koffie of thee aangeboden. De touringcar is rond 17.30 uur weer terug op de plaats van vertrek.

Omdat alle kosten- ook die van de restaurants – zijn gestegen, hebben we de prijs een klein beetje moeten verhogen. Deze bedraagt nu € 39,50 per persoon. De prijs voor de tochten naar Amsterdam en Friesland maken we later bekend.

U kunt zich nu al per e-mail opgeven via touring.groningen@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-5260268. Wilt u svp duidelijk aangeven uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer en de naam en datum van de tocht waarvoor u zich inschrijft? Mocht u om welke reden dan ook zijn verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan h.dejong@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-5260268. In dat geval kunnen andere belangstellenden (veelal is er een wachtlijst) nog van uw plaats(en) gebruik maken.

In de Joodse traditie is het gebruik dat mannelijke deelnemers hun hoofd bedekken tijdens een bezoek aan synagoge of aan een Joodse begraafplaats. We vragen u hiermee rekening te houden

Tot slot wens ik u mede namens alle andere betrokkenen een heel gezond en voorspoedig 2010. Ik hoop u in goede gezondheid op één van onze tochten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting Oude Groninger Kerken,
de stichting Oude Drentse Kerken en
Arriva Touring,

Wout Brinkhuis