

Rituelenwerkplaats

Activiteiten najaar 2016

Helaas is door het installeren van een nieuw programma de meest recente verzendlijst verdwenen. Mocht u zich al afgemeld hebben voor deze nieuwsbrief en hem nu toch ontvangen dan graag opnieuw afmelden. Excuus voor de overlast.

Cirkel Noord en het project Gezicht maken

De Rituelenwerkplaats neemt deel aan de samenwerking Cirkel Noord. Dit is een multidisciplinaire samenwerking rond mensen met complex trauma. Dat wil zeggen mensen die veelal in hun vroege jeugd te maken hebben gehad met een voortdurende van traumatische ervaringen, waardoor dit een blauwdruk is geworden voor hun verdere leven. Naast traumatherapie zijn er een fysio/haptotherapeut betrokken, thuiscoaching en dagbesteding en we werken samen met een vaste psychiater.

Zowel in het samenwerkingsverband als in het project Gezicht Maken treden we steeds meer naar buiten, zowel wij als hulpverleners, als de mensen met complex trauma. Cirkel Noord heeft behoefte aan wat nieuwe collega's in het verband en wil zich ook zo gaan organiseren dat de samenwerking met verwijzers en gemeentes beter geregeld is.

De mensen die het betreft ervaren vanuit hun trauma een sterke onzichtbaarheid en hebben behoefte meer gezicht te geven aan hun problematiek.

Lees je dit als hulpverlener en wil je hier meer van weten dan nodigen we je graag uit voor een presentatie van de samenwerking en hoe we werken met complex trauma. Opgave is noodzakelijk.

Datum: do. 27 okt.
Tijd: 16.00-17.30 uur
Info en opgave: [meer info](#)

Open Werkplaats

voor ieder die een werkstuk wil maken vanuit eigen thematiek en proces, is hartelijk welkom.

Opgave is noodzakelijk > [meer info](#)

data: vr. 23 sept., 28 okt., 25 nov.
25 mrt., 22 apr., 20 mei, 17 juni.
tijd: 13.00 - 16:30 uur
groeps grootte: max. 4 personen
*kosten: €75,-

Opgeven kan via Rituelenwerkplaats.nl

* Voor deze activiteit is gedeeltelijke vergoeding mogelijk

de voorstelling **Foar dy nei dy**

Froukje Reitsema en Popke van der Zee verloren ieder een kind. Resp. 18 en 17 jaar later maken ze samen een voorstelling over de onmacht om met het verdriet om te gaan. een intieme, poëtische voorstelling met uitzicht op De Leijen, met fragmenten uit de gedichtencyclus In memoriam van Douwe Tamminga en beelden van Geartsje van der Zee. Door enige betrokkenheid in het maakproces ben ik bij een repetitie geweest en heb ik een deel van het stuk gezien. Het is een stuk dat me meteen pakte en de verschillende wijzen van omgaan met rouw aangrijpend en soms pijnlijk zichtbaar maakt. Van harte aanbevolen.

Foarstellingen:

Tongersdeis	22 (première), 29 sept., 6, 13, 20 okt.	20.00 oere
Sneins	2, 9, 16 okt.	15.00 oere

Paviljoen de Leyen, Rottefalle > zie [meer info](#)

Hartelijk welkom en groet,

Clara Velema

www.rituelenwerkplaats.nl

Rituelen is spelen is doen

Rituelen markeren een gebeurtenis en geven betekenis